



Interpunctie

Praktijk voor psychosociale hulpverlening

Nellie Timmermans-van de Kamp
Smientdonk 2 5467 CA Veghel
www.interpunctie.nl
info@interpunctie.nl



www.stief-gezin.nl



Ik heb papa geappt en ik mag een koekje....

Carina woont al 4 jaar samen met Michiel. Michiel heeft 4 kinderen, die voor 50% bij hen wonen. Een van de jongens is nogal verlegen, zit veel achter de computer om spelletjes te doen, en maakt überhaupt weinig contact met anderen.

Michiel maakt zich niet zo'n zorgen, hij was vroeger ook niet de meest op de voorgrond tredende figuur en met hem is het ook goed gekomen.

Maar onlangs hadden Carina en Michiel flinke ruzie: zoonlief had papa op het werk geappt of hij een koekje mocht, terwijl hij het gewoon had kunnen vragen aan Carina! Carina voelde zich genegeerd door zijn zoon, wat overigens ook wel vaker gebeurde.



Regelmatig komt het voor dat deze jongen (13 jaar) aan zijn vader de vraag stelt "wat eten we", terwijl Carina staat te koken. Hij kan het ook aan háár vragen. Heel automatisch antwoordt Michiel dan wat ze eten en daarmee is het klaar.

Carina heeft daar zo'n last van en Michiel en zij hebben er al verschillende keren ruzie over gehad. Carina zegt "*ik voel me dan alsof ik gewoon lucht ben!*".

Michiel ziet niet dat hij zijn zoon het weliswaar gemakkelijk maakt om Carina te negeren, maar ook dat hij zijn zoon daarmee geen goed doet. De jongen leert op deze manier nooit de vaardigheden om fatsoenlijk met anderen om te gaan.

Carina heeft zich al heel vaak afgevraagd of zij nu overgevoelig reageert, of het misschien aan háár lag, allemaal....