

Samengestelde gezinnen



Samengestelde gezinnen zijn gezinnen waarvan één of beide partners al kinderen hebben uit een eerdere verbintenis. De positie van stiefouder is niet eenvoudig, en tegelijk vinden veel mensen het aan de buitenkant het juist niet zo ingewikkeld lijken. Daarom staan deze mensen vaak in de kou.

Men zegt al snel: “je wist toch waar je aan begon”. Maar dat wist men niet, dat kon men zelfs niet weten....

De omgeving vindt dat het lijkt op een gewoon gezin en daarom gaat men heel gemakkelijk uit van de gangbare (vaak wat ouderwetse) opvattingen over vrouwen die tot stiefmoeder worden gebombardeerd en mannen die ook een rol als stiefvader krijgen.

Niemand echter heeft ooit als kind gedacht: later word ik stiefouder. Veel mensen denken wel later vader of moeder te willen worden, sommigen willen dat beslist niet. En toch kun je dan nog steeds wel stiefmoeder worden, als je houdt van iemand die al kinderen heeft.

Vaak wordt van bonusmoeders verwacht dat zij een rol speelt in allerlei dingen rondom de school van de kinderen, surprises en noem maar op. Ik hoor soms wel eens: ik voel mijn kinderen helemaal niet als bonus. En vaak vinden kinderen de “bonusmoeder” helemaal geen extraatje, eerder een last. Zo eenvoudig is het allemaal niet voor geen van de partijen. Niet voor de ouder, niet voor de stiefouder en evenmin voor het stiefkind.

Deze dag is er zowel voor ouders/stiefouders maar ook voor mensen die wel eens te maken hebben met Samengestelde Gezinnen. Iedereen die interesse heeft in het onderwerp is welkom.

Zie ook www.stief-gezin.nl